

Verslag het bezoek aan Rome van 19 tot 22/10/2018

Van 19 tot 22 oktober 2018 bracht ik een bezoek aan onze 2 Congolese zusters die in Rome studeren.

Zuster Charlotte zit in haar 4 de jaar, namelijk 1^{ste} jaar voor master kerkelijk recht en zr. Jeanne zit in haar 1^{ste} jaar voor baccalaureaat godsdienstwetenschappen.

Een bezoek met een blijde ontmoeting en gesprek en tevens een kennismaking met de plaats waar ze leven, bidden en studeren is heel goed om in te leven in hun levenssituatie. Dit was de aanzet van mijn bezoek.

Vrijdag in de vroege avond kwam ik toe in Rome waar zr. Charlotte me stond op te wachten. Bij aankomst in Castel Gandolfo en een hartelijke ontmoeting met zr. Jeanne, kon een heerlijke maaltijd deugd doen.

Ik kwam in de eetzaal terecht bij 120 jonge zusters van over de hele wereld. Het was een levendige bende. De taal die hen verbindt, is het Italiaans, waarin ze ook studeren. Diezelfde avond had ik nog een gesprek met de directrice, die een Poolse is.

Ik sprak Frans en zr. Charlotte vertaalde in het Italiaans.

Zaterdag , na de lauden, de eucharistie en het ontbijt, bezochten zr. Charlotte en ik zelf de omgeving van de Sint-Pietersbasiliek, de universiteit waar zr. Charlotte studeert, Urbana en de basiliek Maria de meerdere te Rome. We hadden stralend weder.

Zondag zijn we naar de eucharistie geweest in een parochiekerk.

In de namiddag was er bezoek uit Congo en Rwanda en bezochten we de mooie tuin.

In de loop van het weekend had ik een gesprek met zr. Charlotte en zr. Jeanne.

Ik kon terugblikken op een heel vruchtbaar weekend, toen ik maandag terug naar België vloog. Zr. Linda